



Karels nieuws

Welkom op de nieuwsbrief van basisschool Hertog Karel.
Via deze brief ontvangen jullie een overzicht van het reilen en zeilen in onze school. Bij deze een greep uit het nieuws van de maanden november en december.
Geniet mee van de activiteiten over de verschillende klassen.



2023 is bijna vervlogen
2024 staat al reeds voor de deur
Een nieuw jaar met nieuwe dromen
Alles krijgt een nieuwe kleur
Veel geluk en vrede
Veel liefde voor elkaar
Aandacht voor de naaste
Het wordt een prachtig jaar!

**Wij wensen iedereen fijne feesten
en een vreugdevol 2024.
Vanwege team BHK**



save the date

- 17 januari: pedagogische studiedag – geen school
- 22 tem 26 januari: sportklassen vijfde en zesde leerjaar
- 29 januari: facultatieve verlofdag – geen school
- 28 februari: openklasdag lagere school
- 7 maart: schoolfotoğraf

de kleuterschool

Het grootouder- en ouderfeest bij de kleuters was een groot succes!

Het boek "Het Kleurenmonster" werd uitgewerkt en de verschillende gevoelens kwamen aan bod.



tweede kleuterklas

Ho, ho, ho! Verkleden en rollenspel kan je niet wegdenken in een kleuterklas.

Vrolijk kerstfeest allemaal vanuit de 2de kleuterklas!



derde kleuterklas



Techniek in de 3de kleuterklas.
Hoe kunnen we die lichtjes laten branden?

Hoe draait de schroef?

Kan het ook samen?

Kleuters gaan op ontdekking met:
batterijen en kabeltjes, drukknop,...

Kleuters ontdekken dat de
stroomkring altijd dicht moet zijn.

Kleuters van de 3de kleuterklas werken met klankemmertje. Ze krijgen een emmertje mee naar huis en mogen 3 voorwerpen meebrengen waar je een bepaalde klank (K) in hoort, er mag ook een fopwoordje inzitten. In de klas sorteren ze de voorwerpen met "K" of zonder "K". Daarna gaan ze kijken of ze de "K" ook zien. Juf schrijft de woorden op een blad en kleuters vertellen waar ze de "K" zien: vooraan, achteraan, in het midden of helemaal niet.





eerste leerjaar



Voorlezen gebeurt al regelmatig in het eerste leerjaar, maar tijdens de voorleesweek werd er nog extra voorgelezen. We gingen naar de bibliobus waar de lieve dame ons een mooi verhaal voorlas met grote prenten. Ook onze peters en meters van het zesde leerjaar kwamen die week enkele keren langs om voor te lezen. In sommige groepjes werden de rollen ook even omgedraaid en lazen de kinderen van het eerste leerjaar een verhaaltje voor aan hun peter of meter!



tweede leerjaar



De herfstvakantie werd goed ingezet, want het 2de leerjaar bestond opeens uit allemaal lieve griezeltjes.

In het kader van de voorleesweek kwamen 2 mama's voorlezen voor de hele klas.



In onze klas enkel brave kindjes, de Sint beloonde ons dan ook met allemaal lekkers en leuke spelletjes".



derde leerjaar



Gedurende deze maand deden we weer heel veel leuke dingen.

We leerden met verschillende meetinstrumenten over de lengtemaateenheden. Zo ontdekten we wie de grootste is van de klas, wie het verst kan springen, hoe hoog een legoblokje is,... Maar wat is een kilometer nu eigenlijk? Tijdens onze kilometerwandeling ontdekten we dat Nele precies 1 kilometer van school woont.

Bij taal ontdekten we dat het belangrijk is om een stappenplan te volgen.

Het ene stappenplan gaf een beter resultaat dan het andere. Zo maakten we ons eigen perkamentpapier.

Op maandag 4 december konden we ons uitleven in de Sportoase te Rotselaar. We maakten kennis met bekende en minder bekende activiteiten met de bal.

Tijdens deze drukke maand werden we ook getrakteerd op verse appelsap, gemaakt van de appelboom van Rik. Mmmm....



turnen met juf Nele

Meester Chris van de Hockeyclub Leuven kwam een initiatie geven aan het vierde, vijfde en zesde leerjaar.

Ook een inoefening van het Engels want meester Chris is afkomstig van Nieuw-Zeeland.



derde en vierde leerjaar

Op maandag 4 december leefden we ons uit in Sportoase te Rotselaar.
We maakten kennis met bekende en minder bekende balsporten.
Tijdens deze spelen leerden we ook dat teamwork belangrijk is.
Het was een vermoeiende maar een zeer leuke namiddag.

Dankjewel aan de mama's en papa's die taxi gespeeld hebben voor ons.





vijfde leerjaar



'Om de herfstvakantie en het griezelfeest op een leuke manier te starten en om de jarigen van de maand oktober te vieren, maakten de leerlingen van de derde graad pompoensoep met verse ingrediënten. We hebben gesmuld en genoten!

vijfde en zesde leerjaar

In het zesde leerjaar stonden ze stil bij de herdenking van wapenstilstand en deden ze actief mee aan de voorleesweek. Trots lazen ze voor aan hun pete- en metekinderen, waardoor een warme band tussen de verschillende leerjaren ontstond.



vijfde en zesde leerjaar

De leerlingen van de derde graad hebben onlangs hun groene vingers laten schitteren door enthousiast witloof te planten.



Tijdens een bijzonder bezoek van Sinterklaas toonden ze niet alleen hun circuskunsten, maar verrasten ze ook met hun verborgen modetalenten.





tip van Hertog Karel...

“Voorlezen, je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen, je kan er nooit te laat mee ophouden...”

Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. Daarom is het goed veel voor te lezen, ook als kinderen zelf al kunnen lezen. Het is gezellig, maar ook van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Dat geldt voor jonge kinderen, maar zeker ook voor oudere kinderen.

Tijdens het voorlezen geniet je samen van rust en regelmaat. Je kind komt in contact met “andere taal” dan de taal die thuis of op school gesproken wordt.

Voorlezen laat kinderen met een beetje geluk anders naar de wereld kijken. Verwonderd luisteren roept vragen op en triggert de verbeelding en het begrijpen. Kinderen die hun ouders zien genieten van voorlezen maken veel kans om zelf graag te lezen. Een kind dat 15 minuten per dag leest leert al gauw 1000 nieuwe woorden per jaar.

Voorlezen hoe doe je dat?

Tips met leuke filmpjes; <https://www.iedereenleest.be/voorleestips>

Alvast veel voorleesplezier tijdens de komende feestdagen.

Geniet van de kleine gelukjes!





gezellig afsluiten van de eerste periode



's Ochtends wordt er traditiegetrouw gestart met het kerstontbijt. De boodschappen hiervoor worden verdeeld onder de leerlingen van elke klas. Dit zal door de leerkracht meegedeeld worden.

Na de middag, omstreeks 14u wordt er een sponsorloop georganiseerd voor de leerlingen van de lagere school. De leerlingen lopen rondjes over het schooldomein. Hiervoor kunnen zij sponsoring zoeken bij vrienden/familie, uiteraard is dit geheel vrijblijvend (mag meegebracht worden op 22/12, hoeft geen bedrag per rondje). Het verzamelde geld schenken we dan aan **De Warmste Week**. Supporters welkom!

Vanaf 14u30 kunnen ouders en kinderen de vakantie gezellig inzetten op de speelplaats van de kleuterschool met een drankje. Hiervoor vragen we €1 die ook naar het goede doel gaat en vragen we ook zelf een beker mee te brengen.

Wie iets van kerstkledij heeft thuis, mag dit gerust aandoen om in de sfeer te komen!

niet vergeten: ouders en leerlingen brengen een eigen drinkbeker mee ;

